

BUITEN GEWOON bij de Buitenman

Dorothé van Gorp-de Roo is 58 jaar en heeft niet aangeboren hersenletsel (NAH). Op het tuinterras van Landhoeve de Buitenman vertelt ze openhartig haar verhaal.

In 2010 heb ik twee hersenbloedingen gehad, waardoor ik linkszijdig verlamd raakte. Na zeven weken ziekenhuis en negen maanden revalidatiecentrum kon ik weer staan en een beetje lopen. Ik mocht naar huis, maar mijn normale leven stond helemaal op zijn kop. Ik was mijn werk kwijt, als docent en manager op een middelbare school. Dat vond ik lastig om te accepteren; het lesgeven en werken met jongeren was mijn lust en mijn leven. Ook moest ik flink gas terugnemen. Ik was gewend om veel te doen, maar dat ging niet meer. Door de NAH raak ik sneller vermoeid en vanwege de verlamming ben ik erg afhankelijk. Maar je moet toch verder, dus kijk je naar wat je wèl kunt.

Dat laatste doe ik ook bij Zorgatelier Buiten; ik ga steeds op zoek naar manieren om dingen met één hand te kunnen doen, zoals schilderen, glass fusion of borduren. Zo verleg ik telkens mijn grenzen. Ik wil mezelf graag blijven uitdagen, bijvoorbeeld ook met de aquarel op de foto; die leek me lekker moeilijk. Ik kom drie keer per week bij Buiten en wordt er behandeld door een fysiotherapeut. Inmiddels kan ik weer kleine stukjes lopen. Mijn doel is om dat zonder stok te kunnen doen!

Tijdens een vakantie in Spanje merkten mijn man en ik dat de hotels niet ingericht zijn op minder-valide mensen. We hebben daarna stichting Dorothea opgericht, met de bedoeling om een aangepaste woning in Spanje te kunnen verhuren. Ik wil graag iets kunnen betekenen voor mensen; voorheen kon ik dat in het onderwijs, nu probeer ik dat op deze manier te doen.

"Mijn leven stond op zijn kop"



Een uitgebreide high-tea bij de Buitenman

Elke dag verse eitjes

Tekst: Sandra Willemen
Fotografie: Tom van Limpt



Herberg • Boerderij
Winkel • B&B • Restaurant

Buitenman 2 in Lage Mierde
www.debuitenman.nl

LANDHOEVE BUITENMAN

Na een stevige natuurwandeling is het heerlijk bijkomen op ons terras. Zeker met een stuk huisgemaakte appeltaart. Lekker lang tafelen of genieten van een plankje met een biertje of wijntje? Je bent van harte welkom in onze herberg! Onze gerechten bereiden we met producten van onze eigen biologische boerderij en uit de streek. De smaak te pakken? Neem onze producten mee naar huis uit onze boerderijwinkel!

ZORGATELIER BUITEN



Creatieve dagbesteding, begeleiding en advies voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Buitenman 3 in Lage Mierde
www.buiten.org