

Gedicht van een deelnemer

NOG ALTIJD HOOPVOL

Ticketakke, ficketakke, ficketakke, ficketakke
De tijd tikt in mijn slaap en in mijn hoofd
Somber, te somber
Liever iets als pring, pring

Lichter, vrolijker
Want vandaag staat Buiten te wachten
Gezellig, warm, eensgezind
Licht en kleur, knutselen en kletsen
Werken, bewerken, verwerken
Met klei, met verf, krijt of stof
Samen eten en samen zijn
Elk zichzelf en toch voor de ander
Alles mag, dik voor elkaar, met elkaar
Kunst of kitsch, maakt niet uit
Advies en liefde overal altijd
Wat wil je nog meer?
Morgen en daarna

F.v.A.

EEN FIJNE PLEK VOOR MENSEN MET
EEN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL.



ZORGATELIER buiten

Creatieve dagbesteding
voor mensen met NAH



zorgatelier buiten
Buitenman 3
5049 EJ Lage Mierde

+31(0)13 505 5058
www.buiten.org
info@buiten.org



Eigen talenten ontdekken